

Man zonder naam

Misschien heb je die dag
nog boodschappen gehaald:
pasta, crackers, appels, pakkie shag.
Je spullen op de band gezet,
vriendelijk geknikt naar de caissière
die je toeblafte: 'Dat is dan acht euro elf'
en je hebt betaald.

Niemand ziet me
heb je misschien gedacht

Je hebt je spullen thuisgebracht
appels op de schaal
pasta in de kast
crackers in de la
shag in je zak

Misschien ben je daarna
een stuk gaan lopen.
Voelde je de wind in je gezicht,
zag vriendinnen op de fiets
samen heel veel lol.

Niemand kent me
heb je misschien gedacht

Je stappen werden trager
sjekkie gerold
vuurtje erbij
uitgewaaid
nog een keer

Misschien heb je eerst
op een afstandje staan kijken,
de blauwgele flits laten passeren
met donderend geraas
je afgevraagd of het pijn zou doen
en voor hoe lang

Niemand mist me
heb je misschien gedacht

