

Raar

Ik ben vier en bouw van blokken een kasteel
Met uitkijktorens en een toegangspoort
En ridders op paarden
met zilveren zwaarden
Waarmee ik dan veldslagen speel
Ik weet best hoe het eigenlijk hoort

Maar als ik nou eerlijk mocht kiezen
Dan zou ik prinses willen zijn
Ik zat op mijn troon
met een prachtige kroon
Dan at ik van dure serviezen
In een jurkje van roze satijn

Maar dat is raar
Dus zit ik hier en stapel blokken op elkaar

Ik ben tien en hobbel braaf achter de bal aan
De tegenstander is meedogenloos
Ze trekken en trappen
en ik krijg de klappen
Ik duik, want er komt toch een knal aan
En de coach is natuurlijk weer boos

Ach, had ik maar sierlijke spitzen
Dan oefende ik braaf mijn plié
En draaide ik netjes
Tien pirouettes
De juf knikt goedkeurend: daar ziet ze
Een Anna Pavlova in spe

Maar dat is gek
Dus sta ik op het veld en hou mijn bek

Ik ben zestien en fluit lustig naar de meiden
'Kijk nou eens man, is dat geen lekker wijf'
Ik lach en doe stoer
Drink bier, laat een boer
Soms lukt het een meid te verleiden
En ik smacht naar haar zachte lijf

Dan voedt ze mijn stille verlangen
Al speel ik niks met haar klaar
Haar prachtige naakt
Blijft onaangeraakt
Ik zit in mijn lichaam gevangen
Was ik maar geboren als haar

Maar dat is bizar
Dus bestel ik nog een biertje aan de bar

Irma
Ooijevaar

