

Hendrikus Johannes

Denk alles even weg. Vergeet
dit wandkleed van satijn en kant,
de strikjes, roosjes, bloemmotieven,
de behulpzame verkoopsters.

Sluit je ogen. Ruik de motorolie,
bandenrubber, mannezweet.
Voel de gloed van smidsvuur
en van jongensdromen.

Ontmoet de knaap die verder keek
dan bollenvelden. Die luchtkastelen
binnenhaalde aan zijn vliegertouw
en ze optrok uit stenen en cement.

Die eigenhandig de nieuwe tijd
de Hoofdstraat binnenstuurde,
vlak langs het stoomtramspoor.
H.J. Uphoff, telefoon 428.

Hier tikt de *belle époque*
je op de schouder. Kijk even om,
herken de branie en het fris elan.
Vertel eens, krijg je oogcontact?

Irma
Ooijevaar

