

De vijftiger jaren

Hij kijkt geconcentreerd en krijt zijn keu
Hij legt nog een biljartje met zijn maten
In 't voorcafé, daar kun je lekker praten
Maar dan opent de deur en zwijgt hij bleu

Zij maakt daar net haar suikerzoet entree
Haar krullend haar omlijst haar roze wangen
Haar rode lippen branden van verlangen
Zij plukt wat aan haar rok en lacht gedwee

(refr) De vijftiger jaren, het beeld op zwart-wit
Het leven is sober, men werkt en bidt
Maar eens in de maand kleurt de wereld pastel
Dan kun je gaan dansen
Zwijmelen sjansen
Eens in de maand heeft de liefde vrij spel

Zij zit met haar vriendinnen langs de kant
Te wachten op de harde houten banken
De band verspreidt betoverende klanken
Haar ogen vangen zijne, zo charmant

Daar hangt hij met z'n makkers rond de tap
Ze drinken pils en roken sigaretten
Zijn blik volgt steeds die lieflijke brunette
Hij raapt zich bij elkaar en neemt de stap

(refr)

Zij bloost wanneer hij eindelijk zijn kans waagt
Dan zetten ze de vloer in lichterlaaie
Ze laat haar wijde rok steeds hoger draaien
En hoopt dat hij haar nog een keer ten dans vraagt

Hij mag haar op een borreltje trakteren
Ze laat zich gelukkig begeleiden
Naar het bankje vol met giechelende meiden
En hij keert met een grijns terug naar de heren

(refr)

Irma
Ooijevaar

