

## Nancy

Ik ben misschien op leeftijd, maar bezit nog zeker gratie  
Een onbekend begrip voor de jonge generatie  
De artistieke stijl waarmee ik status heb verworven  
Lijkt in deze tijd zo goed als uitgestorven

Ik verafschuw de kapsones waarmee men eist en claimt  
't Kabaal waarmee de jeugd een fikse plek inneemt  
Wie ziet mij nog staan, wie toont er erbarmen  
Waar is het respect voor mijn vooroorlogse charme?

Ik vraag om rust en ruimte, om eerbied voor mijn zijn  
Als ú mijn leeftijd had, vond u dat vast ook fijn  
Had ik mij al voorgesteld? Hoe kon ik het vergeten!  
Het zal u niet verbazen dat ik Nancy blijf te heten

Irma  
Ooijevaar

